



## **CLEMENTINE nr 5, maart 2015**

---

Kwartaalbrief van Ineke Clement, predikant voor 70+ in Santpoort

*Bij het vernieuwde Kerk Onderweg ontvangen mensen van 70 jaar en ouder de vijfde Clementine. Om op de hoogte te blijven van wat de kerk voor ouderen doet en om de drempel te verlagen voor contact met mij, als u daar behoefte aan heeft. Aan het eind van deze brief vindt u een tekst voor Pasen en de agenda met ouderenbijeenkomsten.*

*In het middengedeelte vertel ik iets over het werk van mijn collega ds Otto Sondorp, niet alleen omdat hij ook gewoon predikant van de Dorpskerk is, maar om duidelijk te maken dat bij alles wat hij aan vernieuwende activiteiten ontwikkelt, ook u als zeventig plusser van harte welkom bent! Het is plezierig samenwerken met collega Otto Sondorp en wij inspireren elkaar in ons werk. Ook onder ouderen kan er behoefte zijn aan vernieuwing, al was het alleen maar om hun kinderen en kleinkinderen, die vaak kerkverlaters zijn, te kunnen volgen.*

*De volgende Clementine zal voor de zomervakantie verschijnen. Mede namens mijn man Roel Pomp wens ik u goede Paasdagen toe,*

*met een hartelijke groet,*

Ds Ineke Clement, tel 023-5387095 of 06-13799739.

Email: [inekeclement@kpnmail.nl](mailto:inekeclement@kpnmail.nl)

*Bij afwezigheid neemt waar ds Otto Sondorp waar, tel: 06 15908560. Dat is van 6-11 april, van 11-16 mei en van 29 mei- 19 juni.*



## Wat doet die dominee Otto Sondorp toch allemaal?

---

Die vraag wordt nogal eens gesteld. Ds Sondorp is sinds september 2013 voor 70 % als predikant in Santpoort gekomen. 30 % van die tijd doet hij het gewone predikantswerk, waaronder twee van de vier kerkdiensten per maand en pastoraat voor mensen beneden de 70 jaar. Voor de overige 40 % van zijn tijd is hij predikant-pionier. Pionieren wil zeggen: nieuwe wegen verkennen en experimenteren, zonder de oude wegen en gewoonten weg te doen overigens.

Waarom doen we dat in de kerk? Omdat de traditie en de oude vormen, met al zijn blijvende kracht en waarde, veel mensen niet of minder aanspreekt.

Met name jongeren, maar ook ouderen die zijn meegegroeid in veranderingen, hebben behoefte om op een andere manier de vragen van zingeving van het leven aan de orde te laten komen. Op andere plekken dan in de het kerkgebouw.

Nieuwe wegen  
ontdekken



## Kerk buiten de kerk

---

Maar hebben we het dan nog over kerk? Dat is een belangrijk punt. De kerk is meer dan het gebouw of het instituut. De kerk is er niet voor zichzelf, maar om kerk te zijn naar buiten, in dit geval naar het dorp Santpoort. Om te ontdekken dat ook daar mensen zijn die geloven en nadenken over vragen als: wie ben ik? Wat geeft mijn leven zin? Hoe kan ik verbonden zijn met anderen? Wie is God?

In die zin is de Dorpsgemeenschap van Santpoort een pioniersplek, een vernieuwende vorm van kerk-zijn, die aansluit bij een veranderende cultuur en samenleving. Dat betekent dat je op die plek niet meer de 'oude kerktaal' kan spreken. Er is een vertaalslag nodig waarin vaak wel de zelfde boodschap is verpakt, nl dat het om liefde voor mensen gaat. Dat de inspiratiebron de liefde van God is, moet soms op een andere manier gezegd worden, want er is van ons uit, aan de andere kant geen schaamte voor wat het evangelie in woord en in daad kan betekenen.

Hoewel ds Otto Sondorp zich als pionier op een andere groep mensen

richt dan leden van de kerk, zijn die leden wel van harte welkom om op bijeenkomsten te komen en mee te doen in nieuwe initiatieven. Want het mooiste is als er gesprek ontstaat tussen mensen van verschillende achtergronden. Zij delen vaak dezelfde vragen.

### Voorbeelden van pioniersactiviteiten:

---

Om een volledig beeld te krijgen, verwijst ik naar het kerkblad en naar stukken die over dit werk geschreven zijn. U kunt die altijd aanvragen. Ik licht er twee activiteiten uit:

**Bartje Boven** is een Santpoorts café, waar mensen uit de dorpsgemeenschap vertellen wat hen bezielt en met wie de bezoekers in gesprek kunnen gaan. Kortgeleden is een nieuwe serie gesprekken gestart waarin mensen gevraagd zijn om een inleiding te houden over hoe om te gaan met allerlei levensvragen. En ook weer daarover met bezoekers door te praten.



### Steunpunt Buuv

Een heel andere activiteit die in samenwerking met ds Sondorp wordt ontwikkeld heeft te maken met een aloude functie van de kerk, nl het diaconaat. Alleen is het verschil dat deze die-

nende taak nu voor het hele dorp wordt ingezet. Buuv is een al bestaand initiatief waarin vraag en aanbod van kleine diensten die mensen voor elkaar kunnen doen, op elkaar worden afgestemd. De kerk zal één van de steunpunten zijn in deze onderlinge zorg.

## PAASGEDICHT

---

Toen, in die nacht  
 waarin mijn liefde was verloren  
 ben ik strompelend op zoek gegaan.  
 Ik heb geschreeuwd, gebonkt op luiken.  
 Maar niets zag ik dan waas van tranen.

Het werd al morgen toen hij kwam  
 en keek en sprak en wenkte.  
 Maar ik zat dicht  
 herkende hem niet  
 die de liefde zelf was

Toen heeft hij  
 mij bij mijn naam genoemd  
 en deed in mij de dood teniet.  
 Toen ben ik opgestaan  
 tot leven voorgoed.



## Programma ouderenwerk 2<sup>e</sup> kwart. 2015

---

**Woensdag 29 april inloop 10:00 uur:** Gesprek over oorlogservaringen. Piet Groot zal vertellen over zijn ervaringen en we gaan met elkaar in gesprek over hoe mensen het in die moeilijke tijden volhielden.

**Dinsdag 12 mei 10.15 uur** Koffie ochtend georganiseerd door de ouderencommissie.

**Donderdag 25 juni** wordt het koffieochtend-seizoen afgesloten. Van beide bijeenkomsten geldt dat op dit moment het onderwerp nog niet bekend is, maar de ervaring heeft geleerd dat het altijd gezellig en warm is. Dus van harte welkom!

Het eerstvolgende lunchgesprek is gepland voor **donderdag 20 augustus**.

### Coördinatoren bezoekgroepen:

Noord, wijk 1 mevr Fija Borst, tel 5375071,  
 wijk 2 mevr Diny Markerink, tel 5376816;  
 Santpoort Zuid mevr Aly Tijssen, tel 5491282